

Deel 1



De foto is gemaakt in april 1937 ter gelegenheid van 75 jaar Christelijk Nationaal Onderwijs in Franeker. De jubilerende schoolvereniging had twee scholen, de ene voor Lager Onderwijs en de andere was een ULO school.

Op de foto staan, naast alle leerlingen en leerkrachten van beide scholen, ook het bestuur van de vereniging en vrijwilligers die bij de feestelijkheden betrokken waren.

De foto is genomen op het eind van de Voorstraat, voor het Sjúkelân. Links op de foto staat de school en rechts de toenmalige Rotterdamsche Bank, nu het Kaatsmuseum. De personen stonden in een halve cirkel om de fotograaf, die met een roterende panoramacamera de foto genomen heeft.



Tamme Hendrik Kremer
geb. 23-11-1879
LO-hoofd 1922-1940

Grietje Wagenaar
geb. 30-11-1891
LO 1925-1954

Hendrikje (Hinne) Elsinga
geb. 20-03-1896
Handwerk onderw.

Deel 2



Herre Hendrik Jansons,
geb. 19-6-1929

Keimpe Jansons,
geb. 12-11-1926

J. Harkema
best.lid va 1928
in 1937 voorz. en
feestleider

Murk Brandsma
best.lid va 1918

Piet Nijdam
best.lid va 1936

Froukje Jansons
geb. 29-4-1924

Johannes Meyer
best.lid va 1931

Hendrik Hepkema
geb. 27-12-1891
LO 1920-1922
ULO 1922-1956

Frederikus Tangeman
geb. 22-11-1902
ULO-hoofd 1937-1955

Lammert Hofstra
geb. 17-6-1893
LO 1912-1922
ULO 1922-1940
LO-hoofd 1940-1958

Pietie Venema
geb. 11-03-1931

Cornelia, Martje, Froukje, Keimpe en
Herre zijn kinderen van Jan Jansons,
de bakker uit de dr. Jelle Bangastraat

Deel 3



Tjalling Willem Sipma
geb. 16-01-1895
best.lid va 1928

Anne Venema
geb 18-02-1902
best.lid va 1935

Fokje Nijdam
geb. 28-12-1930

Jikke Venema
geb. 20-9-1927

Betty Venema
geb. 11.10.1929

Jikke, Betty en Pietie
Venema zijn 3 dochters
van Anne Venema.

Cornelia (Corrie) Jansons
geb. 31-12-1914

Hillegonda Klazina (Hil) Heeringa
geb. 23-12-1905

Kunje Elsinga
geb. 27-11-1910
Handwerk onderw.

Deel 4



Johannes (Joop) Nijdam
geb. 4-7-1910
LO 1933-1946

Martje (Matty) Jansons
geb. 7-10-1921



Deze foto was eigendom van de familie J. Nijdam
De foto is via Uke en Simon Jansons in het Historisch Centrum Franeker terecht gekomen.